

Mijn masker ging af op de J.H. Donnerschool

Na de kerstvakantie kwam ik in groep 7 op de Donnerschool. Ik vond het best wel spannend. Ik was een tuttig meisje met rokjes en jurkjes aan en ik kwam opeens in een klas met 11 andere kinderen en dat waren allemaal jongens. Dat vond ik eigenlijk niet zo leuk. Maar het waren uiteindelijk aardige jongens.. Ik vond de begeleiding van de Donnerschool heel fijn, want het heeft mij een ander persoon gemaakt. Voordat ik op de Donnerschool kwam had ik heel veel stress en ik kon daardoor mijzelf niet meer zien. Ik had een soort van maskertje op gezet op mijn oude school om er maar bij te kunnen horen, maar ik werd gepest. Op de Donnerschool was het heel rustig, en er was goede begeleiding en ik kon daardoor mijzelf worden. Ik voelde me sterk genoeg



Op de foto: Elin met haar leerkracht Jaco van Riessen

en het heeft mij sociaal een boost gegeven, waardoor ik in staat was naar het regulier voortgezet onderwijs te gaan.

Door Elin Pater, voormalig leerling van de J.H. Donnerschool